

Geef Griekenland de Spelen terug



Column
Wim Boonstra

zijn grote overheidstekort de belangrijkste bron van onrust binnen de eurozone. De rente op Grieks staatspapier is scherp opgelopen en een heus faillissement van de Griekse overheid dreigt. Er zijn al mensen die speculeren op een Griekse verwijdering uit de eurozone. Dat zijn onzinnige ideeën, het zou voor de Grieken niets oplossen en het bezorgt de rest van Europa louter narigheid. Maar gevaarlijke speculaties zijn het wel.

Al met al zijn de Grieken vandaag de dag niet te benijden. In het verschiep liggen bezuinigingen en lastenverzwaringen en als uitvloeisel daarvan laagconjunctuur en werkloosheid. Het land staat te boek als onbetrouwbaar en slecht bestuurbaar. Op medeleven van de rest van Europa hoeven de Grieken niet te rekenen, ze hebben deze narigheid zelf veroorzaakt. Dus moeten ze het ook zelf maar oplossen.

Maar toch. De Grieken hebben ons zoals gezegd ook veel moois nagelaten en daar hebben ze niet

veel aan verdiend. De democratische staatsvorm is superieur in zijn soort; die hebben de Grieken ons toch maar mooi om niet geschonken, net zoals overigens de Olympische Spelen. Nu valt een staatsvorm moeilijk te patenteren en te gelde te maken, maar met de Olympische Spelen ligt dat wellicht anders.

Wat zou er gebeuren we de Grieken eenmalig een mooi geschenk teruggeven als uiting van dank voor al het goede dat het Griekse volk in het verleden de rest van de wereld heeft geschonken? Meer concreet: laten we de Grieken de Olympische Spelen voor de komende honderd jaar teruggeven. Griekenland organiseert de komende eeuw de Olympische Zomerspe-

Griekenland zou een honderdjarige obligatielening kunnen uitgeven, gedekt door recettes

len. Welke hardloper wil niet winnen op de enige echte Marathon? Welke topsporter wil niet worden gehuldigd met het Pantheon op de achtergrond? Daar kan toch helemaal niets tegenop? Voor de Griekse economie zou het een enorme impuls betekenen. Belangrijker nog, het zou de problemen waarin Griekenland en door Grieks toedoen ook de eurozone zich bevinden meteen grotendeels kunnen oplossen.

Stel dat Griekenland nu een honderdjarige obligatielening uitgeeft met als dekking de contante waarde van de recettes van de Olympische Spelen over de komende honderd jaar. Daarmee moet toch de huidige staats-schuld verregaand kunnen worden gefinancierd? Dan is in ieder geval de acute problematiek opgelost. Het zou overigens ook voor de rest van de wereld veel gedoe schelen. Weg zijn het vierjaarlijkse gedoe over wie nu weer de Spelen mag organiseren. Scheelt veel onnodige kosten en de Heel Belangrijke Sportbe-

stuurders kunnen hun tijd nuttiger gaan besteden.

Het naar voren halen van inkomsten in de tijd is op zichzelf niets nieuws: David Bowie en menige voetbalclub gingen de Grieken al voor. Maar zo kan financiële innovatie wel degelijk bijdragen aan het algemeen welzijn. En goed voorbeeld doet vast goed volgen. Wat te denken van een lening gebaseerd op de recettes van alle mensen die de komende tweehonderd jaar de Nachtwacht willen bekijken ter dekking van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn? Of nu een AOW-Spaarfonds opbouwen voor onszelf en de rekening aan onze (klein-)kinderen geven? Dat is net zoiets, maar waarom zouden de Grieken niet mogen wat wij wel doen? De mogelijkheden zijn legio, het wordt vast een nieuwe trend. De maatschappelijk verantwoorde financiële innovatie dient zich aan.

Wim Boonstra is chief economist bij Rabobank.

