

Opmerkelijke voorbeelden van linkse hobby's



Column
Wim Boonstra

Onlangs verweet een politicus het kabinet veel te veel geld uit te geven aan linkse hobby's. Op zichzelf is dit verwijt van een rechts geïntendeerde politicus niet zo opmerkelijk. Wel opmerkelijk waren de voorbeelden die hij hierbij aanhaalde. In één adem werden 'ontwikkelingshulp' en 'Europa' als linkse hobby weg gezet.

Ontwikkelingshulp is in linkse kringen inderdaad populair. Daar

wordt het gezien als een uitvloeisel van de internationale solidariteit die daar hoog in het vaandel staat. Maar dat is maar de helft van het verhaal. Want in confessionele kringen wordt het geven van ontwikkelingshulp vaak beschouwd als een uiting van naastenliefde, wat in het Nieuwe Testament als een belangrijk gebod wordt genoemd. Dus ontwikkelingshulp moge ter linker zijde populair zijn, het maatschappelijke draagvlak is waarschijnlijk aanmerkelijk breder.

Nu kan hier nog als verzachtende omstandigheid worden aangevoerd dat de betreffende politicus het zo druk heeft met het bestuderen van de Koran, dat hij nog niet aan de Bijbel is toegekomen.

Maar Europa dan? Linkse hobby? Dat vergt een werkelijk intellectuele Houdini-act. Want gaat Europese samenwerking niet in veel opzichten juist over het verbeteren van marktwerking, afbreken van handelsbarrières en het versterken van de Europese economie?

Dat is met groot succes gepaard gegaan. Want met alle soms terechte kritiek die je op het functioneren van de Europese Unie kunt hebben kan toch niet worden ontkend dat deelname aan de EU ons heel veel heeft opgeleverd. Neem alleen maar de huidige crisis als voorbeeld. Zonder de euro was een land als Ierland zonder twijfel het lot van IJsland beschoren geweest.

Nu zal de xenofob onder ons wellicht zeggen: zie je wel dat die Ieren er ook niet in thuishoren? Maar kijk dan maar eens naar ons eigen mooie land. Wat zou er zijn gebeurd als ons land niet aan de eurozone had deelgenomen en onze minister van Financiën het equivalent van tientallen miljarden euro's in guldens had

Politicus is zo druk met het bestuderen van de Koran dat hij aan de Bijbel nog niet toegekomen is

moeten lenen om de financiële sector te redden?

Dat had hij niet in guldens kunnen doen, domweg omdat de gulden een te kleine munt was. Dat geld had in de valuta van een groot land moeten worden geleend en ons land was daarmee, om met oud-president Zijlstra van de Nederlandsche Bank te spreken, verdwenen uit de financiële eredivisie. De gulden was waarschijnlijk onder druk gekomen, de rente was daardoor een stuk hoger geweest en de recessie navenant dieper. Alleen vorig jaar heeft deelname aan de euro ons land naar alle waarschijnlijkheid al meer opgeleverd dan alle netto-betalingen aan de EU bij elkaar.

Tel daar de welvaartswinst als gevolg van de vrijhandel bij op en alleen ongeletterden of kwaadwilligen kunnen nog volhouden dat Europa ons meer kost dan oplevert. Maar Europa als linkse hobby? Wellicht als je het begrip 'links' definieert als iets wat de betreffende politicus niet leuk

vindt of niet begrijpt. Maar een werkzame indeling is het bepaald niet.

Een recent plan van de betreffende politicus betreft een onderzoek naar de kosten van immigratie. Hier heeft hij in zoverre een punt dat, of je het nou leuk vindt of niet, een parlementariër het volste recht heeft om inzage te vragen in de kosten en baten van gevoerd beleid. Ook als dat gevoelig ligt. Daar heeft het land recht op.

Maar als we dan toch bezig zijn: kijk dan meteen eens naar de effectiviteit van de vele miljarden euro's die in de loop der jaren vanuit de Randstad als steun naar Limburg zijn gegaan. Onderzoek met name ook de effectiviteit van de onderwijsuitgaven in Venlo en omstreken. Daar heeft het land ook recht op. Want een mens krijgt de indruk dat daar iets vreselijk verkeerd is gegaan.

Wim Boonstra is chieft econo- mist bij Rabobank

