

## **Column Kennismail van Michiel Verduijn: Calvinisten aller eurolanden verenigt u!**

Soms kan een roerig weekje veel vertrouwen geven. Zo heeft Nederland ondanks de politieke onrust na de val van het kabinet Rutte zijn begrotingszaakjes voorlopig weer op orde. Het kenmerkt de ware calvinist. Terwijl het nieuws de afgelopen week werd beheerst door het geëiste rendement op Nederlandse staatsobligaties en de dreiging van Brusselse boetes, weerspiegelt het daadkrachtige onderhandelen van de vijf politieke partijen het brede draagvlak in Nederland om de buikriem aan te halen. De komende weken kan dit draagvlak ook elders in Europa van pas komen.

In mijn agenda staat aanstaande zondag 6 mei met een rode pen omcirkeld. Verkiezingen in zowel Frankrijk als Griekenland. Ik hoef u niet te vertellen dat beide verkiezingen van groot belang zijn voor het oplossen van de Europese schuldencrisis en de toekomst van de eurozone. Viert ook in deze landen het calvinisme hoogtij zodra de politieke druk oploopt?

In Frankrijk neemt de zittende president Sarkozy het op tegen de socialistische uitdager Hollande. Sarkozy heeft, in tegenstelling tot Hollande, aangegeven de torenhoge overheidsuitgaven aan te willen pakken. Hij is echter weinig populair en dat zegt veel over de Franse kiezer. Op basis van de huidige peilingen heeft Hollande de beste papieren om de nieuwe president te worden. In zijn verkiezingsprogramma is echter weinig aandacht voor de knelpunten van het huidige Franse economische model, te weten de verzwakte concurrentiepositie, de rigide arbeidsmarkt en de verslofte begrotingsdiscipline. Het feit dat de kandidaat met het meest realistische economische programma, François Bayrou, de tweede ronde niet eens haalde, is veelzeggend. De meeste Fransen willen de problemen in eigen land kennelijk niet horen.

Ook de Grieken gaan op 6 mei naar de stembus. De onvrede onder het Griekse volk over het gevoerde economische beleid in het afgelopen decennium is begrijpelijk. Een groot-schalige bezuinigings- en hervormingsslag is echter onvermijdelijk. De Griekse kiezer heeft het zondag voor het zeggen: wel of niet voldoen aan de voorwaarden van Europa en het IMF voor financiële hulp? Een coalitie die wil voldoen aan deze voorwaarden lijkt haalbaar, al duiden de peilingen op een zeer krappe meerderheid. Zorgwekkend is dat diverse linkse en rechtse partijen die stelling nemen tegen het Europese reddingsplan, de afgelopen tijd veel steun hebben gewonnen. Hun onderlinge verdeeldheid is een geluk bij een ongeluk. Het toegenomen anti-Europese sentiment geeft echter aan dat lang niet alle Grieken bereid zijn om de noodzakelijke pijn te accepteren.

Hoe kijkt de Nederlandse kiezer naar de begrotings- en hervormingsuitdagingen van ons land? Peilingen lieten zien dat het akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en Christen-Unie kan rekenen op steun van 69% van de kiezers. Een ongekend draagvlak voor een pakket met miljardenbezuinigingen en diverse structurele hervormingen. Dat bovendien in zeer korte en tumultueuze tijd tot stand is gekomen. Onder druk valt het Nederlandse kwartje blijkbaar goed. Het geeft aan dat een meerderheid van de kiezers een akkoord in het belang van Nederland zal steunen, en de politiek heeft dat begrepen. Dat geeft vertrouwen. Ook voor 12 september.

mei 2012